

Verloop van onze negende reis naar Spanje

met Frank & Swa

Vrijdag 21 september 2012 stonden tweeëntwintig personen al om 18.30 u. te Turnhout paraat om op de bus te stappen, richting Spanje. In Wommelgem kwamen er dertien bij en aan het station van Vilvoorde stapten de laatste negen op. In onze autocar, waar plaats was voor 57 personen, was dus ruimte zat om van plaats te verwisselen. Een halo-lid maakte spelenderwijze hiervan gebruik – want de plaatsen bestemd voor de vliegtuigreizigers en het koppel met eigen wagen bleven nog even leeg. Deze plaatsen waren wel noodzakelijk om in Spanje allen tezamen de uitstappen met de autocar te kunnen maken.

Zaterdagmiddag kwamen we aan en schoven meteen onze voeten onder tafel om ons eerste lunchbuffet aan te spreken in hotel Marian in Roses. En of dat smullen was!

Nadat iedereen zijn kamer had toegewezen gekregen, was er verzameling geblazen in de danszaal. Hier werden de uitstappen toegelicht, tevens vertelde men wat er extra voor de uitstappen moest betaald worden. Elkeen kon zich meteen voor het avondmaal inschrijven. Het werd een succes. 26 personen hadden zich ingeschreven voor de olijfmarkt. Die ging jammer genoeg niet door en werd vervangen door een rondrit met de autocar doorheen Ampuria-Brava.





's Maandags, net na de groepsfoto en foto van de transplanten, op de trappen van ons hotel, gingen een 40-tal personen mee naar Collioure, het laatste typische vissershavendorpje net voor de Spaanse grens in Frankrijk. Prachtig hoe we allen genoten van een stralend zonnetje op de talrijke terrasjes, van de schildersezels in de smalle straatjes en uiteindelijk van een lekker drankje in een artiestencafé.

's Avonds deden zeker een dertigtal mensen mee aan de bingoavond, en of dit een lust was... Na een goede twee uurtjes waren alle prijzen de deur uit en had elkeen een keuze kunnen maken uit het aanbod van de prijzentafel.

Dinsdagvoormiddag stond het bezoek aan het olijfbedrijf op het programma. We kwamen nog net op tijd aan om een uitgebreide uitleg te krijgen over hoe er uit olijven olie, zepen en parfums gemaakt worden! Na een stevige proefsessie waarin onze smaakpapillen grondig getest werden, palmde we de verkoopsruimte in en kochten bijna geheel hun voorraad op.

Namiddag vrij! Doch 's avonds werd het spannend! Er deden een zevental ploegen mee aan de quiz, waar gezelligheid troef was! Ditmaal konden de halo- transplanten met twee ploegen van vier zich meten met de LLT-ploegen. Het was de ploeg o.l.v. van E.V.H., 'de rode Lantaarn' genaamd, die met de hoogste score de quiz uiteindelijk won. Zij kon met opgeheven hoofd de zaal verlaten en haar bedstee opzoeken, maar ook al de anderen volgden met een kleine attentie voor deelname.

Op woensdag gingen we met zo'n 36 personen naar Gerona. De sportievelingen volgden Frank om de grote wallen van de ommuring van de oude stad te beklimmen: Tijdens de wandeling konden we genieten van meerdere prachtuitzichten vanuit de torens die meters boven alles heen uitreikten. Op het einde van deze vrij zware beproeving trakteerde Frank de tien overgeblevenen met een verdiende frisdrank. Paul Cleymans daarentegen had de eer om met een heel gevolg (de andere 22) eventjes te gaan shoppen (lanterfanten) door de winkelstraatjes...



Donderdagvoormiddag kon Frank zijn fietstocht aanzetten met een groepje van wel liefst zeventien sportievelingen. Deze zouden een onvergetelijke tocht ondernemen dwars doorheen het natuureservaat 'Aquamolls', waar we aan de hoofdingang 'el Cortalèt' onze stalen ros vastsnoerden. Hier volgden we te voet Lisa achterna. We wandelden tot we tot onze grootste verbazing de door Frank beloofde kraamkliniek mochten bewonderen van wel honderden ooievaars, die daar hun ding deden... Prachtig! Aha, hier komen de kindekens vandaan!



Ondertussen zorgde men dat de fiets van Boudewijn, (hij had de trip halverwege te voet moeten afleggen wegens een afgebroken pedaal) degelijk hersteld werd om de terugtocht richting Roses aan te vangen. Druppelsgewijs kwamen we de fietsverhuurdienst binnen gesijpeld.

Met een klein dertigtal mensen deden we de wijnroute. De nieuwelingen konden Paul Cleymans volgen om een bezoek te brengen aan de Cava-productie en het tapkranenmuseum. De andere bestelden meteen het nodige om bij familiefeestjes een degelijke drank te kunnen presenteren. Na een uitgebreide proefsessie werd er door de anderen ook het nodige ingeslagen.

Die avond konden nog een vijftiental mensen genieten van alweer een wervelend spektakel van de Flamencodansers in de Flamencoschool 'El Cortijo'!

Vrijdagochtend stond nog de boottocht op het programma richting 'Cadaques'. Met een groep van dertig mensen stapten we de 'Safari V' van 'Els blaus de Roses' op. Het werd voor iedereen een heugelijke dag door een bezoek aan het kerkje van Cadaques en het bewonderen van de onvergetelijke zichten van uit de boot op de kustlijn, gebaad in menige zonnestralen!

's Avonds konden enkelen nog meedoen met het programma 'Tegen de sterren op'. Frank gaf op de dansvloer het beste van zich zelf.

Moe doch voldaan van weer een onvergetelijk samenzijn met onze lotgenoten, gleden we stilletjes naar onze bedstee toe voor een laatste welverdiende nachtrust in Spanje. De volgende ochtend begon de rit naar België weer tijdig en stipt.

Jullie reisbegeleider voor de Spanjereis met Belgische Orgaan Transplantanten,
Frank Wouters

