

Reisverslag van reis naar Spanje Roses 2011

Magda

Corbeel

Vrijdag 23/09/2011 Wij vertrokken allemaal met heel veel zin aan de lange busreis

die alles in acht genomen nog best mee viel.

“ De herinnering die je later wil hebben, moet je nu maken!

Zaterdag 24/09/2011



Aankomst in hotel ‘Marian’ na het toewijzen van de kamers mochten we aanschuiven aan het buffet; lekker zoals altijd. Namiddag vrij!

Aankomst in hotel ‘Marian’ na het toewijzen van de kamers mochten we aanschuiven aan het buffet; lekker zoals altijd. Namiddag vrij!

“ De wereld is een boek, wie niet reist leest enkel één bladzijde!”

Zondag 25/09/2011 s’Morgens bezoek aan de markt in Roses, een kleurrijke en drukke bedoening. s’Avonds was het ‘Bingo-avond’, iedereen amuseerde zich en Frank had voor ieder een prijsje; heel leuk!

“ Iedere glimlach maakt je een dag jonger, iedere zucht een dag ouder!”

Maandag 26/09/2011 Wij bezochten een olijf-bedrijf “heel leerrijk”, 16 jaar geleden bomen geplant (arbeguina) 1st oogst 7 jaar later. 3000kg olijven nodig voor eigen olie te persen, anders moet men naar de coöperatie. Er worden groene en rode olijven gebruikt (deze zijn echt niet rijp) om de verfijnde smaak te bekomen.

Het bedrijf maakt ook zeep van olijfolie op basis van olie & loog. Het parfum bekomt men door toevoeging van rozenblaadjes, jasmijn en andere bloemsoorten, zonder toediening van alcohol. Overschotten van de pitten en pellen worden geperst in een raffinaderij. Hier haalt men nog een aantal producten uit o.a. ‘squaleen’ (gebruikt tegen darmkanker)

“Zoek het geluk niet te ver, het ligt in je hart!”

Dinsdag 27/09/2011 Bezoek aan het klooster “ San Père de Rodes” Alwaar de eerste priesters hier verbleven 600 à 700 jaar na Christus voor opbouw van het klooster; officiële papieren werden gevonden vanaf 878 na Christus. De weg

naar het klooster moesten we te voet afleggen. Maar kregen wel adembenemende vergezichten te zien door deze wandeling. We stopten ook op een idyllisch plekje, waar we een prachtig uitzicht hadden op het natuurgebied tussen Cap de Crez, Port de la Silva en Roses. Dit terrein gebruikt de plaatselijke bevolking voor een BBQ.

“Geniet nu van alle blije momenten, ze vormen een fijn kussen voor je oude dag”

Woensdag 28/09/2011 Bezoek aan Vulkaanstreek OLOT: met een treintje. Olot



wordt gedomineerd door verschillende vulkanen. In 1989 werd de vulkaanstreek als nationaal gebied uitgeroepen; een 12.000 ha groot! Deze streek is zeer vruchtbaar en is bekend voor het telen van zeer kleine witte

bonen dewelke meestal gegeten worden met worst. In dit gebied treft men 35.000 verschillende planten en 260 verschillende soorten wild aan. 24.000 jaar geleden is de eerste vulkaan uitgebarsten. De meest voorkomende bomen zijn beuk, eik en populier. Er zijn geen waterlopen in deze streek maar wel ondergrondse stromingen. De kleur van lavasteen gaat van bloedrood naar donkergrijs en okergeel. Daarna bezochten we een heel oud en pittoresk dorpje Santa Pau.

s'Avonds hadden we onze jaarlijkse quiz-avond. Frank heet iedereen welkom en bedankte voor de grote opkomst. (wel 30 ingeschrevenen) Het werd een zeer gezellige avond.

Voor de winnende ploegen waren prijzen voorzien. Iedereen had zich goed geamuseerd en ging met een blij gemoed naar zijn kamer.

“Tel de dagen niet, maar zorg dat de dagen tellen!”

Donderdag 29/9/2011 Bezoek aan wijn- en cava bedrijf 'Oliveda' Ook dit bezoek was als geen ander. Omdat de productie van de cava op volle toeren draaide werden we naar de wijnproductiehal geloodst, waar we duizenden vaten konden aanschouwen. Nu kregen we pas een idee wat een groot bedrijf het eigenlijk wel is 'Oliveda'. De proeverij was bovenmaats; de medereizigers

kregen 4 cava's, 3 witte en 3 rode wijnen om te proeven. De LLT-ers hielden zich braaf, naar gewoonte, bij een glaasje water.

s'Avonds woonden we een flamenco-show bij in de Falmenco school 'El Cortijo'. Wie dacht dat elke flamenco gelijk is, had het lekker mis. Het was een wervelend spektakel; nooit gezien! Twee knappe mannen brachten een solo nummer ten beste omgeven door vijf elegante dames, hun kledij was oogverblindend! Wie hier niet bij was had ongelijk!



Wie dacht dat elke flamenco gelijk is, had het lekker mis. Het was een wervelend spektakel; nooit gezien! Twee knappe mannen brachten een solo nummer ten beste omgeven door vijf elegante dames, hun kledij was oogverblindend! Wie hier

niet bij was had ongelijk!

“Een vriendelijk woord kan snel en gemakkelijk worden uitgesproken, maar de echo ervan kan eindeloos voortduren.”

Vrijdag 30/09/2011 Voormiddag boottocht naar Cadaques. Samen met een lichte en warme zeebries konden we ten volle genieten van een stralend zonnetje.



s'Namiddags voor de sportievelingen organiseerde Frank een fietstocht door het natuurgebied 'Aquamolls' tussen Roses en Empuria Brava; De zon was nogmaals van de partij en de wind was ons gunstig gezind. Na een gezellig terrasje keerden we voldaan terug genietend van de passerende natuur rondom ons naar Playa Santa Margerida.

We sloten de dag af met een dansavond op het terras van ons hotel!

“Dank aan allen voor het gezellig samenzijn die ook deze reis weer

onvergetelijk hebben gemaakt. Prettige terugreis, het ga je goed!”
Zaterdag 01/10/2011 Na een stevig ontbijt en de voorziene broodjes voor
onderweg, keerden we met heel veel spijt in het hart, doch met opgeladen
batterijen terug huiswaarts!



Met vrienden samen!

“Ik

droom niet van een weg

Bezaaid met rode rozen en witte anjelieren
Een karrenspoor is me genoeg.
Als ik maar niet alleen
Maar met wat vrienden samen
Mijn dromen mag dragen
En nu en dan verrast
Een zacht gebaar
Van tederheid mag ervaren.”

Tot volgende keer dan alweer,
Jullie reisbegeleider
Frank Wouters



